



Kerkklanken

Kerkblad van Hervormde Gemeente te Linschoten, nov.-dec. 2018

Welvaart of welzijn?

Toen gaf Hij hun hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid. Psalm 106:15

Wie de Psalmen 105 en 106 met elkaar vergelijkt, ontdekt een opmerkelijk contrast. Beide liederen bezingen de geschiedenis van Israël, maar wat een verschil. In het eerste overheerst de dankbaarheid. In het tweede klinkt doorlopend een klacht. In Psalm 105 ligt de nadruk op het gedenken van Gods daden, in Psalm 106 valt alle accent op het vergeten van zijn zegeningen (vs. 13).

Ik denk dat het op de dankdag voor gewas en arbeid precies eender kan zijn. Waar de een zijn dankbaarheid niet genoeg onder woorden kan brengen, kijkt de ander alleen naar zijn gemis. Aan alles wat God hem gaf, denkt hij eenvoudig niet meer. Gevaarlijke levenshouding. Want voor je er erg in hebt, ben je net zo bezig als de Israëlieten in de woestijn. Ondanks de zorg van God die ze elke dag mochten ervaren, beginnen ze uit alle macht te mopperen en te klagen. Ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. Daar hadden ze het pas goed.

En wat doet God dan? Wel, God geeft hen wat ze begeren. Op een dag komen de kwakkels bij duizenden aanvliegen. Wat een vlees, wat een overvloed. De Israëlieten vallen aan als beesten en eten,eten...tot ze er ziek van worden. Velen sterven met het vlees nog tussen de tanden.

Hun wensen vervuld, maar hun zielen intussen broodmager. Niet alle welvaart gaat gepaard met welzijn. Wie het alleen te doen is om Gods gaven en niet om Hem Zelf heeft nooit genoeg. Dan kan vermeerdering van bezit weleens vermeerdering van smart betekenen. Bij alle rijkdom worden we geestelijk steeds leger en armer. Terwijl het omgekeerde ook waar is. Als Gods genade in Christus voor ons nummer één is, kunnen we God danken, zelfs wanneer het ons minder voor de wind gaat. Want die genade is altijd genoeg!



Uit: Elke dag een psalm

Kerkdiensten en collecten



4 november	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		Bediening Heilige Doop	2. Diaconie
	18:30 u	Ds. C.J. Overeem - Zegveld	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
		Dankdag	
7 november	15:00 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	19:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	2. Uitgang: Onderhoud gebouwen
11 november	09:30 u	Ds. P. Veerman - Katwijk aan Zee	1. Vakantiereizen anders begaafden
	18:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	2. Project 10.27/Werelddiaconaat Indonesië/medische zorg Java
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
18 november	09:30 u	Ds. L. Schaap - Nijkerk	1. Kerk en Eredienst
	17:00 u	Ds. B.M. van den Bosch	2. GZB najaarszending deelgenoten
		Dienst andersbegaafden	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
25 november	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. M. van Leeuwen - Voorthuizen	2. Dagboekjes ouderen
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
2 december	9.30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		Vorbereiding Heilig Avondmaal	2. IZB
	18:30 u	Ds. P. Nobel - Garderen	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
9 december	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
		Bediening Heilig Avondmaal	2. Bijstand pastoraat
	18:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
		Dankzegging Heilig Avondmaal	
16 december	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		Bediening Heilige Doop	2. De Wingerd
	18:30 u	Ds. T.J. Korten - Lopikerkapel	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
23 december	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. D. Verkuil - Zijderveld	2. Diaconie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
		1e Kerstdag	
25 december	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel	2. ZOA
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
		2e Kerstdag	
26 december	09:30 u	Kerstfeestviering voor jong en oud	1. Kerstfeest jeugd
30 december	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. R.R. Eisinga - Bergambacht	2. De Herberg
			3. GZB
31 december	19:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
		Oudejaarsdienst	2. Plaatselijk jeugdwerk
			3. Onderhoud gebouwen

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479

Verjaardagskalender



Ivm de privacy-wetgeving worden de verjaardagen alleen in de papieren versie vermeld.

*Namens de lezers van de Kerklanken
hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe
jaar dat voor u ligt.*

Kerst- en nieuwjaarswensen



Ivm de privacy-wetgeving worden de personen alleen in de papieren versie vermeld.





Zondags- school

Samuël

In deze kerkklanken nemen wij u graag een zondagmiddag mee naar de Wingerd. Even voor half drie komen ruim 30 kinderen de Wingerd binnen. De kinderen komen van meerdere basisscholen in Linschoten, Woerden en Montfoort. Het samenkomen op de zondagsschool is dus direct ook elkaar ontmoeten en leren kennen. Dit mag dan ook gebeuren. We starten met zingen en bidden. Daarna lezen en vertellen we uit de Bijbel. Dat de kinderen onderwijs ontvangen, mag u ook zien in het verlengde van de Heilige Doop. Na het vertellen en lezen in de groep bespreken we met elkaar de psalm en tekst die geleerd is uit het boekje en tegelijk of daarna maken we een verwerking. Om half vier sluiten we af en worden de meeste kinderen weer opgehaald of gaan zelf naar huis. Wat is het belangrijk dat de kinderen van de gemeente op deze manier elkaar mogen leren kennen en ook de bijbel mogen ontdekken. Gods grootheid en genade is wondergroot!

Nu moesten wij op de eerste zondag het volgende bericht meegeven met de kinderen:

Andere groepsindeling

Vandaag zijn wij gestart met de zondagsschool.

Doordat wij de vacatures niet ingevuld konden krijgen hebben wij de groepen en de leiding anders ingedeeld als dat in de laatste kerkklanken vermeld stond en wat u al jaren gewend was.

Er bestaan nu 3 klassen ipv 4.

Klas 1, de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool, met Juffrouw Vijaya en Meester

Ard (tijdelijke vervanging van Juffrouw Annemarie) als leiding.

Klas 2, de kinderen van groep 4 t/m 6 van de basisschool, met Juffrouw Annemieke en Meester Kees. Zij worden geholpen door Anita van Essen en Wieger vd Vaart.

Klas 3, de kinderen van groep 7 en 8, wat niet is veranderd met Juffrouw Josanne en Meester André

Wij ervaren het als grote zorg in de gemeente dat de vacatures die er waren niet ingevuld zijn.

Met 4 groepen is er namelijk meer contact tussen de kinderen en de kinderen onderling.

Wij vragen aan iedereen in de gemeente deze zorg in te leven en te beseffen dat wij allen getuige zijn geweest bij de doop van vele kinderen die op de zondagsschool komen.

Hartelijke groet, leiding van zondagsschool "Samuël"

Nieuws van de pastoraal medewerker



Jeugdpastoraat

Je kent misschien de uitdrukking wel 'It takes a village to raise a child'. Je hebt een heel dorp aan mensen nodig om een kind op te voeden. Denk daarbij aan de ouders, vrienden, familie, leerkrachten enz. In de kerk gaat dat net zo: 'It takes a church to raise a christian'. Je hebt een gemeente nodig om iemand te laten opgroeien als een gelovig christen. Jong en oud zijn aan elkaar gegeven om van elkaar te leren en naar elkaar om te zien. Daarom is jeugdpastoraat niet iets van een speciale commissie of kan het zelf niet alleen een plaats hebben in het jeugdwerk. De hele gemeente mag er bij betrokken zijn.

Normaal gespreken heb je één jeugdleider of mentor nodig om vijf jongeren bezig te houden. Dit is op catechese en clubs ook ongeveer het geval. Maar om één jongere zich begrepen of thuis te laten voelen in de geloofsgemeenschap, zijn minimaal vijf volwassenen nodig die hem bij naam kennen en op regelmatige basis contact hebben (Rietberg & Matsinger, 2012, p. 26). Waarschijnlijk spelen de (groot)ouders hier een belangrijke rol maar u of jij kunt ook zo'n richtingwijzer naar Christus zijn. Dat kan al door een jongere te groeten, belangtelling te tonen en iets te delen van uw eigen geloof. Dit krijgt vorm in de zondagse diensten, bij het koffiedrinken, bij de opening van het winterwerk en in het jeugdwerk. Op al die plaatsen zijn er intergeneratieve contacten mogelijk.

Als u of jij open staat voor de contacten met jongeren is het ook mogelijk om gastadres te zijn voor een groepje van twee of drie catechisanten. (zie kopje catechese)

Catechese

Nadat vorig jaar de catechisanten van 'Follow me next' op bezoek zijn geweest bij gemeenteleden willen we dit jaar regelen dat alle catechisanten van 'Follow me' op bezoek kunnen gaan bij gastadressen. Een mooie manier om het bovenstaande in praktijk te brengen! De ervaringen van zowel de catechisanten als de gemeenteleden waren heel positief en er zijn mooie gesprekken gevoerd. Een jonger zie daarover: "Het was een interessant gesprek, dat wil ik nog wel eens."



De avond is gepland op 26 november en vanwege de gebruikelijke catechesetijd is dat van 19.00- 20.00 uur. Iedereen die twee of drie catechisanten wil ontvangen, kan meedoen door zich voor 12 november op te geven op onderstaand mailadres met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Op de catechisatie wordt het bezoek voorbereid onder het HGJB-thema 'God dienen'. Gastadressen ontvangen van te voren informatie over het thema en de namen van de jongeren die op bezoek komen. Voor de groep van ongeveer dertig catechisten zoeken we zo'n dertien gastadressen. Doet u mee?

Ouderenpastoraat

Inmiddels heb ik alle personen van de lijst met gemeenteleden boven de vijfenzeventig jaar bezocht als daar prijs op werd gesteld. Mocht ik dus nog niet langs zijn geweest dan is er misschien een fout gemaakt. Neem in dat geval gerust contact met mij op. Het is mooi om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen vanuit het woord van God.

Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinshoten.nl) tel: 06-46491470

Nieuws van de zendingscommissie



Zendingscommissie

Deelgenotenproject Hart4Rwanda

www.gzb.nl/hart4rwanda



Hart4Rwanda



van HARTE
netwerken

www.facebook.com/hart4rwanda

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart

Martin en Marleen zijn t/m eind oktober met verlof in Nederland. 23 september kwamen zij naar Linschoten en hebben ze in en na de ochtenddienst verteld over hun leven en werk in Rwanda. Als zendingscommissie kijken we terug op een hele fijne ontmoeting. Martin en Marleen lieten ons weten: 'Wij vonden het ook een prachtige dienst en het was fijn om wat over ons werk te mogen vertellen'. De omzet van de verkoop bedroeg € 83,50. Een mooi bedrag wat ten gunste komt van hun missie.



Op 3 september waren Martin en Marleen 35 jaar getrouwd. In Rwanda hebben zij dit mogen vieren. Ze schrijven er het volgende over;



Nadat een tiener onze bruidstaart met felicitatie gedeeld heeft, is het tijd om een eigen bericht te delen over de viering van ons 35-jarig huwelijk.

In de avonddienst hebben we samen met al onze broeders en zusters van de St. Etiënne God gedankt. Het zondagsschoolkoor verraste ons en iedereen met hun enthousiaste zang. Aan de hand van de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Mattheüs 22:1-14) en de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:5-9) bereidde Marleen de gemeente voor om samen met elkaar het heilig avondmaal te vieren. En dit is pas "het voorgerecht". Het heerlijkste bruiloftsmaal moet nog komen. Na afloop van de dienst was er voor iedereen thee en bruidstaart. Het was een heel bijzondere, onvergetelijke dag!

www.gzb.nl/hart4rwanda en www.facebook.com/hart4rwanda

Najaarszendingscollecte

De opbrengst van komende Najaarszendingscollecte is ook dit jaar bestemd voor ons deelgenotenproject "Hart4Rwanda" van Martin en Marleen 't Hart.

Postzegels inzamelen

In de Wingerd staat een houten doos waarin u nog altijd postzegels mag deponeren.

De landelijke opbrengst ten behoeve van de GZB is ieder jaar rond de € 25.000. De moeite waard dus!

GZB-dagboekjes 2019 'Een handvol koren'

Het Bijbels dagboek voor het hele gezin! Elke dag twee overdenkingen, één voor volwassenen en één voor jongeren. Het dagboekje kost slechts € 10,90 waarvan gaat ruim € 7,00 naar het zendingswerk van de GZB. Leuke extra's: Kinderpuzzels, wereldrecepten en zendingsverhalen.

Komende weken komen de leden van de zendingscommissie weer bij de 'vaste afnemers' langs om te horen of u dit jaar ook weer een exemplaar wilt ontvangen. Mocht u ons missen, of u wilt ook graag een exemplaar ontvangen? U kunt deze t/m maandag 29 oktober bestellen door een mail te sturen naar zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com. Ook ligt er op de lectuurplank in de Wingerd een inschrijffijst. Een appje sturen of telefonisch bestellen kan ook bij Cora via 06-23030977. Van harte bij u aanbevolen!



Goede DoelenMarkt 2018

Op D.V. **zaterdag 17 november** wordt er weer een Goede DoelenMarkt georganiseerd in de Wingerd. Deze overdekte markt is open van 10:00 tot 13:00 uur en wordt georganiseerd ter ondersteuning van verschillende organisaties die zijn gericht op evangelisatiewerk, ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening. Het doel is naamsbekendheid te geven aan de stichtingen en financiële ondersteuning.

Dit jaar zijn aanwezig:

- Child's Destiny of Hope
- De Blijde Kei
- European Christian Mission
- GZB
- Israel Producten Centrum
- Vietnam Nederland
- Woord en Daad
- ZOA



Wat is er te koop op de Goede DoelenMarkt?

Er is voor elk wat wils. Met de feestdagen voor de deur kunnen er originele en leuke cadeaus worden aangeschaft, iets leuks voor uzelf of om het huis gezellig te maken. Er zijn authentieke artikelen uit Kenia, India en Israël. U kunt komen snuffelen tussen de vele boeken. Verder zijn er volop (kerst)kaarten, kettingen, armbanden sjaals, home-decoratie artikelen en bakmixen.

Ook zijn er deze dag allerlei lekkernijen te koop zoals: rookworsten, kaas, appelmoes, jam en nog veel meer. Buiten op de marktkramen kunt u appels, uien en aardappels verkrijgen. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken met wat lekkers erbij en bij te praten met elkaar. Tijdens het middaguur zullen er ook diverse lekkernijen verkocht worden.

Misschien bent u/jij nog nooit langs geweest op de Goede DoelenMarkt, kom eens kijken en laat u verrassen! Van harte WELKOM!

Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie,
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890,
Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097



Kerkgeschiedeniskring



Donderdag 8 november is het weer kerkgeschiedeniskring. We gaan verder met de behandeling van de Middeleeuwen en bespreken onder meer een aantal fragmenten uit de bekende evangeliebewerking De Heliand (830). In dit geschrift vinden we de vier evangeliën in één doorlopend verhaal. Het laat zien hoe het evangelie ingang vond in middeleeuws Europa. Het is eigenlijk (een deel van) de Bijbel in gewone taal van toen. Verder staat die avond de zending Bonifatius (672-754), die in ons land heeft gewerkt, centraal. We beginnen om 20.00 uur in De Wingerd. Wil je meedoen en de teksten die we bespreken tevoren ontvangen?

Mail naar tera@ar-voorwinden.nl of bel: 0348481514.

Oproep

In woonzorglocatie de Lindewaard en Abrona zijn we op zoek naar een wandelmaatje. Om de week op vrijdagmiddag zoeken we een maatje voor een mevrouw uit de Lindewaard die in de rolstoel haar dochter gaat bezoeken in Abrona.

Tijd: 13.30 uur ophalen uit de Lindewaard
16.30 uur ophalen uit Abrona

Bij interesse kunt u contact opnemen met Marjan den Butter m.denbutter@welthuis.nl of 088 - 4262185 algemeen nummer Lindewaard.

Speculaasactie Chr. Gem. Zangvereniging "Zingt Gode Lof" uit Linschoten

Het koor Zingt Gode Lof houdt weer haar jaarlijkse speculaasactie. De koorleden gaan in de week van 5 t/m 10 november op pad om bestellingen op te nemen van overheerlijk speculaas, gevulde speculaastaartjes, banketletters en staven. Dit wordt gebakken door de plaatselijke 'Echte bakker' Harry Verweij. Van harte aanbevolen deze actie! Het is ook mogelijk uw bestelling telefonisch door te geven aan Nelleke de Haan 0348-475640 of via de mail: nhcdehaan@hetnet.nl



Stichting De Blijke Kei

Goedemorgen!



U hebt me op het dorp al vaker zien lopen en op de nazomermarkt heb ik velen gesproken. Maar omdat er anderen zijn met vragen naar mijn familie toe, dacht ik dat het wijs is om te vragen of ik een regeltje of twee in uw KerkKlanken mag zetten met uitleg.

Ik heb in 2005 met mijn man John en onze vrienden in Kenia het Happy Rock Center (HRC) opgericht, onder God's zegenende handen. Daarvoor werkte ik bij Jeugd Met Een Opdracht. Vanuit dit dorp, Linschoten, zijn er velen die mij, en later ons als gezin financieel steunden en op de hoogte bleven. Happy Rock is in 2016 naar Eldoret verhuisd, waar het groener is en we meer van het land kunnen eten en leven.

Onze eigen Wanjalakinderen echter, moeten toch de sprong naar Nederland maken, vroeger of later, dus John en ik gaan enkele turbulente jaren in waar we wat meer gescheiden van elkaar leven, maar zeker niet in ons hart. Joy is al hier en studeert momenteel in Den Haag. Luke en Benjamin zijn begonnen aan een tussenjaar in Internationale Schakelklassen in Maarssen, waar alle buitenlandse kinderen getest worden en heen gaan. Volgend jaar kunnen ze naar een MBO of HBO.

John is een nieuw project gestart in Voi, waar hij voorgangers helpt na hun Bijbelschool in de kerken te werken. Ook helpt hij die voorgangers die de zuivere leer wat mengen met traditie, dit te scheiden.

HRC heeft een goed draaiend management team, wat ik coach, ook van afstand. (WhatsApp). Er gaat echter ook weer een echtpaar naar Eldoret; Anita en Rico Kruiyt, van Hervormd Strijen. Anita zit in ons bestuur en ze zijn trouwe sponsors. Ze zullen, met hun 2 jonge kinderen, daar ongeveer anderhalf jaar blijven wonen en het managementteam steunen en de kids tot zegen zijn.

Ik heb een parttime baan gevonden in Montfoort, in een KDV/BSO, en ben erg blij dat ik zo snel buiten de steun van de stichting kan. Het is echter van belang dat ieder die de Blijke Kei steunde, dit BLIJFT DOEN. Want met name de studenten aan de middelbare school, op college en aan de universiteit hebben meer geld nodig dan wat er maandelijks binnenkomt.

Dit is de reden dat ik u schrijf: **blijf HRC a.u.b. helpen**, ook als u mij steunde, want het komt hen ten goede. Ik hoop in de buurt informatie-avonden en presentaties te geven, dus mocht u een idee hebben, bel me a.u.b., of stuur een mailtje.

Dank voor diegenen die mij nu iets toegestopt hebben in de winkel of in het voorbijgaan. De Here ziet het. Dank aan de familie, de stichting, vrienden en bekenden die het huisje achter "Jaa" in de Dorpsstraat zo mooi hebben aangekleed voor ons. We gaan een nieuw seizoen in met God en in Linschoten. De Heer is Alpha en Omega en daarom zullen we ons geen zorgen maken. Moeder is blij met ons zo dichtbij nu en de jongens zijn blij met een oma in ons leven.

Dank aan een ieder, die hoe dan ook mee heeft geholpen in ons leven of het werk dat God ons gegeven heeft. Hartelijke groet!

Nel Wanjala Bloemheuvel, deblijkekei@hotmail.com, nelliewanjala@gmail.com, www.happyrockcenter.com,
06-21414685, Dorpsstraat 16, 3461CS, Linschoten

Lieve gemeente,

Dank u/jullie wel voor al het hartelijk meelevende wat we mogen ontvangen bij het ziek zijn van mijn man Cor. Het is een enorme bemoediging, en we mogen ook echt de rust en de kracht ontvangen om dit allemaal mee te maken. De dokter heeft goede hoop, maar schuift het helemaal op de lange baan. En hoe het lichaam zich herstelt na 2 x een herseninfarct kunnen ze niet zeggen. Maar wij mogen ook goede moed houden. Onze hulp is van de Heere!



Hartelijke groeten, ook mede namens Cor, Aafje Langerak.

EERSTE DEEL VAN HET AVONTUUR



Zoals beloofd houd ik u op de hoogte via een stukje in de Kerklanken. Een aantal van u heeft al het een en ander over mijn avontuur gehoord via mijn familie. Vanaf deze plek wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor de interesse en de gebeden. Dit betekent heel veel. Het is goed om zo met elkaar mee te leven. Omgekeerd hoor ik ook wat er zoal voor bijzonders op het dorp gebeurt van mijn ouders.

Ik wil u meenemen op het eerste stuk van mijn reis. Eerst vertel ik iets over wat ik in het kindertehuis heb meegemaakt. Daarna iets over wat ik op onze vrije dagen meemaak. Als laatste wil ik jullie vertellen over het geloof hier.

BeHoCa

Onze taak in het kindertehuis is eigenlijk gewoon er voor de kinderen zijn. Tegelijk daarbij ervoor zorgen dat ze al hun taken etc. doen. Er zijn nu vier kinderen in het tehuis die nog niet naar school gaan. Daarom krijgen zij thuis 'homeschooling'. Dit doet de uncle, het schoolsysteem is daar namelijk totaal anders dan in Nederland. Op de lagere school (die acht klassen heeft) leren de kinderen net zoveel als wij inclusief de middelbare school. Ze leren zelfs dingen die ik nog nooit heb geleerd. In de middag doen we dan een activiteit met deze jongens. Dit kan echt van alles zijn. Soms gaan we



naar het strand, soms doen we een potje voetbal of we knutselen wat. Rond een uur of vijf beginnen de andere jongen binnen te druppelen vanuit school. Die moeten dan douchen, hun kleren wassen en hun taak doen. Dit doen ze echter liever niet, daarom hebben ze daar aansturing in nodig. Dit is niet altijd leuk, dan voelt het net of je een politieagent bent in plaats van gezellig met ze te kunnen spelen. In het weekend is iedereen thuis. Op zaterdagochtend is het werk aan de winkel in en rond het huis. Dan werken ze allemaal. Ook daar hebben ze aansturing nodig 😊. Na de lunch doen we een activiteit met ze. Als de activiteit is afgelopen dan hebben de jongens vrije tijd. Sommigen gaan dan naar het strand, anderen gaan naar vrienden en weer anderen blijven thuis om spelletjes te spelen. Op zondagochtend gaan we met elkaar naar de kerk. De jongens vinden dat heel leuk, en voor ons is het ook heel erg mooi. Voor geïnteresseerden, dit is de link van de gemeente: www.crossroadsfellowship.co.ke. 's Middags komen er bezoekers of is er oefenen voor de scouts. Eind van de middag is het tijd voor het spelen op de Wii. Na het eten is het bedtijd, want op schooldagen moeten ze er om vijf uur 's ochtends uit. We zijn in een goede tijd



aangekomen, want in de zeven weken dat we hier nu al zijn hebben we 5 verjaardagen gehad (van de 21 boys). Als er iemand jarig is dan maakt Melissa een cake en versiert die met allerlei lekkers. De jarige krijgt een mooie taartheid op en iedereen zingt 'Happy Birthday'. Daarna zingen ze nog een lied in het Swahili wat volgens mij zo iets betekent als vragen om een stukje van de cake. Want de jarige mag de cake uitdelen en dan zelf kiezen hoeveel hij er zelf van opeet. Vorige week hadden we nog een verjaardag. Alleen de jarige had ons gefopt, want toen uncle naar zijn moeder belde om haar te feliciteren, was zij heel verrast en zei: "Maar hij is net in juni jarig geweest!". Zo maken we hier van alles mee.

Natuur en cultuur van Kenia

Het strand hier in de buurt is het stukje natuur waar we telkens weer terug komen. Met de jongens gaan we hier dus heen, maar ook op mijn vrije dag kom ik hier vaak om gewoon lekker rustig te lezen. Het is er prachtig. Maar dit strand is nog niets vergeleken met Diani beach waar we vorige week zijn geweest. Daar heb je letterlijk een staalblauwe zee, witte stranden en palmbomen. Dat is dus geen sprookje of photoshop ☺. Verder hebben we hier in de buurt twee parken. Een is een park met een wandel- en een fietsroute. Dit is het park 'zonder dieren'.



Daarnaast heb je nog het Haller Park, dat is de lokale dierentuin. In het 'park zonder dieren' zagen we vlinders, apen, antilopes en een heleboel salamanders. Die salamanders zie je trouwens ook gewoon in de straat lopen. Ook enkele met de meest vreemde kleuren zoals een rood/gele kop en een blauw lijfje. Al de dieren die we in het 'park zonder dieren' hebben gezien, waren ook in het Haller Park. Alleen hadden ze hier ook krokodillen, giraffen, nijlpaarden, buffels, schildpadden en een paar

slangen. Uiteindelijk zijn de apen de grootste attractie. Eerst stalen ze onze bananen (voor de lunch, aan de picknicktafel), daarna gingen ze een graantje meepikken bij de giraffen en daarna heel snel naar de nijlpaarden, want die kregen eten na de giraffen. Hoe ze voorzichtig, maar brutaal, het eten van deze dieren stalen, was echt geweldig om te zien.

Op vrije dagen eten we niet altijd met de jongens mee, maar dan halen we chapati (een soort pannenkoek) en banaan. Dit kun je echt overal krijgen. Er zijn heel veel kleine winkeltjes die fruit en lokaal eten verkopen. Een banaan kost hier nog geen tien cent. De mensen zijn over het algemeen heel erg aardig en willen je graag helpen, soms tot aan het vervelende toe. Vandaag liep er een man met mij mee naar huis. Hij moest ook die kant op zei hij en 'praten is gratis, je moet niet de hele dag je mond dicht houden, anders verleer je soms praten'. Nou vooruit dan maar en we hebben al pratend gelopen. Niet iedereen is zo aardig. In het plaatselijke openbaar vervoer word je door sommigen opgelicht als je niet beter weet, want



blanken zijn rijk. Ook de parken waar we waren geweest, hebben speciale prijzen voor lokale bevolking en toeristen. Wij betalen dan bijna drie keer zo veel. De prijzen van het openbaar vervoer vragen we dan ook meestal eerst aan de jongens of aan uncle. Het openbaar vervoer waar we het meeste gebruik van maken zijn de matatu's. Dit zijn Nissan busjes waar 14 passagiers in kunnen. Je betaalt er per stoel en dus als we met de jongens gaan, gaan ze stapelen om geld te besparen.

Geloof in Kenia

Ik moet toegeven dat ik hier ook heen ging om wat te kunnen betekenen voor de jongens op het gebied van God en het geloof. Dit is eerder andersom gebleken. Tot nu toe heb ik het gevoel dat ik hier meer meekrijg dan dat ik geef. Het geloof is hier heel erg levend. In Mombasa is eigenlijk iedereen gelovig. Als je geen christen ben, ben je moslim zo ongeveer. Er zijn ook wel enkele andere groepen, maar die zijn er niet veel. Je ziet dan ook langs de weg een heleboel kerken en moskeeën staan. Op zondag hebben we in de ochtend een dienst. De dienst bestaat voor de helft uit muziek en de andere helft is de preek. In totaal is het een dienst van anderhalf uur. De preken zijn echt uit het Woord genomen en heel erg inhoudsvol. Ik merk dat de Kenianen hier veel Bijbelkennis hebben. Ze hebben elke maand een bepaald thema aan de hand waarvan ze de preken maken. In september was het 'Not Mine' waarbij het ging over dat je leven (1^e zondag), lichaam (2^e), geld (3^e) en gaven (4^e) niet van jou zijn. Nu zijn we bezig met het thema 'De introductie' waar het gaat over het introduceren van mensen bij Jezus.

Verder hebben we elke avond een Bijbelstudie. Dat is in ieder geval het streven. Als uncle een vrije dag heeft dan gebeurt het niet altijd. Ik heb het enkele keren overgenomen, maar bij hoe hij tot de jongens (s)preekt is meer inspirerend dan dat van mij. We lezen dan een gedeelte uit de Bijbel en trekken daar lessen uit. We gebruiken dit ook om op bepaald gedrag van de jongens in te spelen. Maar ook wij hebben veel aan deze Bijbelstudies. Kortom, ik krijg hier meer dan dat ik geef als het gaat om het geloof.

Tot slot

Dit 'stukje' is iets langer geworden dan ik had gedacht, maar ik denk niet dat dat heel erg is. Nogmaals bedankt voor alle lieve kaarten die ik kreeg voordat ik wegging. Deze versieren onze kamer boven de ramen en de kast. Ook bedankt voor alle groetjes en gebeden. Wilt u (blijven) bidden voor de jongens, de stichting en mij? Vanaf hier bid ik ook voor de gemeente en al het werk wat mag doorgaan.



Hartelijke groet, Annemarie de Ruijter.

Persbericht

Studieseminar door ds. Henk Poot in Linschoten over "Het geheim van Israël"

Op dinsdag 20 november is er in Linschoten de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het geheim van Israël. De andere data zijn: dinsdag 4 en 18 december. De bijeenkomsten vinden plaats in De Wingerd, Kerkplein 7 in Linschoten. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Het geheim van Israël

We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van Israël. We horen over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. We gaan in op de prediking van de profeten die worstelen met de ontrouw van Israël, maar die ook vertellen van een hoopvolle toekomst. Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie met Israël? In de eerste lezing gaat het over de roeping van Israël, in de tweede over Christus en in de derde lezing gaan we in de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Agenda voor de maanden november-december



De volgende Kerkklanken verschijnt op D.V. 23 december. Deze zal gelden voor de maanden januari en februari 2019. Inleverdatum kopij Kerkklanken uiterlijk zaterdag 15 december. Dit kan per mail of per post: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19.

di	30-okt	Ouderenkring	10.00 u
di	30-okt	GemeenteBijbelKring	20.00 u
do	1-nov	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
zo	4-nov	Koffiedrinken na de dienst	11.00 u
ma	5-nov	Collectemuntenuitgifte	20.30-21.00 u
ma-vr	5-10-nov	Speculaasactie Zingt Gode Lof	
do	8-nov	Kerkgeschiedeniskring	20.00 u
za	10-nov	Dorcas voedselactie	
di	13-nov	Vrouwenkring Rivka - crea	20.00 u
wo	14-nov	Christenvrouw	19.45 u
wo	14-nov	Kerkenraadsvergadering	19.45 u
do	15-nov	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
do	15-nov	Collectemuntenuitgifte	20.00-20.30 u
za	17-nov	Goede Doelen Markt	10.00 u
di	20-nov	Ouderenkring	10.00 u
di	20-nov	Studieavond Christenen voor Israël	20.00 u
ma	26-nov	Catechesatie op locatie	19.00 u
do	29-nov	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
ma	3-dec	Collectemuntenuitgifte	20.30-21.00 u
di	4-dec	Ouderenkring	10.00 u
di	4-dec	Studieavond Christenen voor Israël	20.00 u
di	11-dec	Vrouwenkring Rivka - kerst	20.00 u
do	13-dec	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
vr	14-dec	Christenvrouw	19.45 u
za	15-dec	Inleveren kopij Kerkklanken	
di	18-dec	Ouderenkring	10.00 u
di	18-dec	Studieavond Christenen voor Israël	20.00 u
wo	19-dec	Kerkenraadsvergadering	19.45 u
do	20-dec	Collectemuntenuitgifte	20.00-20.30 u



Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het bewaarnummer)

Kinderkoor Emanuël	vanaf 5 jaar	maandag	16.30 tot 17.15 uur
Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 uur
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Jongensclub David	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Jongensclub Daniël	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.00 tot 20.00 uur
Jongerencatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.30 uur
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca 20.00 uur